

# SIMON EN INEKE BURGERHOUT: „SLUITING HAZELAAR VAN NESSTRAAT HOEFT GEEN AFSCHIED TE ZIJN”

**ALPHEN - DE AFGELOPEN TWEE MAANDEN HEEFT INEKE BURGERHOUT AAN ZOVEEL MOGELIJK KLANTEN PERSOONLIJK UITGELEGD WAAROM ZE EIND JUNI STOPT MET DROGISTERIJ DE HAZELAAR AAN DE VAN NESSTRAAT. DE REACTIES WAREN BEGRIPVOL, MEDE DOORDAT DE HAZELAAR AAN DE JULIANAstraat - WAAR HAAR MAN SIMON DROGIST IS - BLIJFT BESTAAN. NA VEERTIEN JAAR APART VAN ELKAAR GEWERKT TE HEBBEN, ZULLEN ZIJ HIER STRAKS SAMEN DE KLANTEN VAN DIENST ZIJN.**

Door Jolanda van Luinen

## OVER LEUKE CONTACTEN

**Om bij het begin te beginnen: hoe bent u beiden drogist geworden?**

Simon: „Als 20-jarige had ik een kennis die bezig was met een avondcursus voor drogist. Daarvoor had hij een set monsters, die hij moest herkennen. Deze liet hij me zien en van het een kwam het ander, want ik bleek het heel leuk te vinden. Uiteindelijk is hij met de tweejarige cursus gestopt en heb ik het van hem overgenomen. In die tijd werkte ik in Sassenheim op het laboratorium van Sikkens. Daar maakte ik impregneermiddelen en voerde ik testen uit. In een drogisterij maakte je destijds ook veel zelf, dus dat lag een beetje in elkaars verlengde. Nadat ik mijn diploma had gehaald, ben ik in 1969 bij een drogisterij in Den Haag gaan werken, met de bedoeling ooit een eigen zaak te hebben. In 1975 zijn we toen naar Alphen verhuisd, waar we een bestaande drogisterij overnamen in de Van Nesstraat. Zodoende is nummer 17 sinds 1958 altijd een drogisterij geweest. Onze begintijd daar was heel druk. Soms stonden we om half twaalf 's nachts nog flessen af te vullen. Maar het was heus ook gezellig. Dan kwam bijvoorbeeld een vriend ons helpen en dronken we na afloop een glaasje. Tja, je was nog jong en zette gewoon je schouders eronder.”

Ineke: „Zelf kwam ik uit de boekhandel. Dat was een omschakeling, maar toen we de gelegenheid kregen om de Julianastraat erbij te huren, vonden we dat zo leuk dat ik snel mijn diploma heb gehaald. Het oplossingsgericht bezig zijn is een familietrekje en dat ligt mij heel goed. Net zoals het contact maken met mensen. Gelukkig hoef ik dat straks niet te missen.”

„In het begin was de Van Nesstraat een echte drogisterij, met homeopathie en reformvoeding. - Of homeopathie alleen werkt als je erin gelooft? Nee hoor, want dan zou het niet helpen bij baby's en huisdieren, wat wel het geval is. - Later voegden we aan het assortiment voedings-supplementen toe. Totdat de supermarkten omzet zagen in reform. Wij verkochten echter al zilvervliesrijst en rietsuiker toen dat nog als 'alternatief' werd beschouwd. Ik weet nog dat vrienden bij ons thuis voor het eerst zilvervliesrijst aten en zeiden dat er een wereld voor hen openging. Sowieso gebruikten wij thuis datgene wat we in de winkel verkochten. Je gaat immers door in wat je predikt.”

**Wat heeft u doen besluiten om op fietsafstand een tweede vestiging**



Simon en Ineke Burgerhout - hier voor het laatst samen in hun eerste drogisterij - hopen straks ook de vaste Van Nesstraat-klanten te mogen begroeten in De Hazelaar aan de Julianastraat 38.

Foto: Wil Kokelaar

## te openen?

Simon: „Toen we samen zo'n twintig jaar de zaak in de Van Nesstraat hadden - het was 1994 - kwam het monumentale pand aan de Julianastraat 38 beschikbaar. Voor ons vak was het een uitgelezen kans om hier een tweede vestiging te openen, want sinds 1910 had er in het pand een drogisterij gezeten. Veel originele kasten staan er nog steeds. Achter in de zaak - waar nu onder andere de handgemaakte gedompelde kaarsen staan - was oorspronkelijk het dagverblijf van de drogist, waar hij werkte als er geen klanten waren. Aan de ene kant van de winkel had hij een assortiment tabakwaren, aan de andere kant drogisterijartikelen. Die combinatie was toen heel normaal.”

Ineke: „In eerste instantie moest ik erg wennen dat we na zoveel jaar niet meer samen werkten. De kinderen zaten toen al op de middelbare school; dat was een voordeel. Onze oudste dochter werkte in die periode vaak op zaterdag bij me in de winkel. En later hebben beide dochters naast hun studie parttime bij ons gewerkt. Dat ging moeiteloos, want zij waren met het assortiment opgegroeid. Nog steeds vragen ze ons om advies als ze kwaaltjes hebben. En onze zoon? Die heeft voor ons de website [www.drog-hazelaar.nl](http://www.drog-hazelaar.nl) gemaakt.”

## OVER WEER SAMENWERKEN

**Wat is dan nu de reden om met de Van Nesstraat te stoppen?**

Ineke: „Ik vind het werken daar heel leuk en ik heb het altijd met plezier gedaan, maar uiteindelijk is het maar één facet van je leven. Er zijn nog zoveel

dingen die op me liggen te wachten. Zoals laatst nog: op maandag wilde ik plantjes poten. Halverwege kwam er wat tussen en de week erna zag ik pas dat ik vergeten was ze water te geven. Zulke dingen gebeuren vaker en niet alleen met de plantjes. Werken met onze eigen dochters was reuze gezellig, maar zij zijn nu druk met hun eigen leven. Om iemand anders goed in te werken, zijn we twee jaar verder. Is dat nog redelijk?”

Ze lacht: „Dat jacht in Cannes komt er toch niet. Niet dat we dat ambiëren, hoor. Wel zou ik, als ik straks meer tijd heb, weer vaker lange afstanden willen lopen en fietsen. Nu komen we meestal pas om half zeven thuis en dan ga je niet meer. De dag erna moet je immers weer werken. De kinderen zijn afgestudeerd en de deur uit; nu zijn wij zelf weer aan de beurt. Gelukkig begrijpen de klanten dat wel en gunnen ze het me ook. Ik heb zin om weer wat anders op te pakken, bijvoorbeeld een studie (kunst)geschiedenis. Ook wil ik meer aandacht besteden aan de tuin. Bovendien worden we binnenkort voor het eerst grootouders, dus dan is het extra fijn dat ik meer tijd krijg. De beslissing om helemaal te stoppen met de Van Nesstraat was niet echt lastig, want je kunt nu eenmaal niet parttime een winkel runnen. Daarnaast vind ik het gezellig om straks, voor een aantal uren per week, met Simon samen drogist te zijn in de Julianastraat. De afgelopen veertien jaar hadden we overdag namelijk alleen telefonisch contact.”

**Er gaat het verhaal dat een van uw kinderen de zaak overneemt.**

Ineke: „Toen onze zoon geboren werd, werd al gesuggereerd dat hij ons ooit zou opvolgen, maar daar hebben wij helemaal niet naartoe gewerkt. Mijn man is immers ook geen loodgieter geworden in het familiebedrijf. Nee hoor, onze zoon is jurist geworden. Onze dochters hebben hier dus wel parttime gewerkt. Lang geleden heeft de jongste eventjes gedacht dat ze de zaak wilde overnemen, maar uiteindelijk heeft ze de pedagogische academie gedaan en staat ze nu voor de klas. Onze oudste dochter is doctorandus in de geschiedenis - die interesse heeft ze vast van mij - en heeft een baan bij gemeente Amsterdam. Geen opvolging dus, maar ze zijn alle drie goed terechtgekomen. Hoe het verder gaat met de winkel? Het assortiment verhuist naar de Julianastraat en het interieur naar Enschede. In onze plaats op nummer 17 komt buurman Keukentrend, die uitbreidt met badkamers. Het is mooi dat zijn zaak groeit. Wij hebben een paar jaar naast elkaar gezeten en waren destijds zijn eerste klant.”

Simon: „Het is alsof het zo moest zijn. Wij hadden het niet mooier kunnen verzinnen. Leegstand is immers zo triest. Dat vinden onze klanten ook. En Keukentrend maakt het straks heel mooi, dat is hun wel toevertrouwd.”

## OVER DE UITVERKIEZING

**De Van Nesstraat-klanten weten de Julianastraat wel te vinden, denkt u niet?**

Simon: „Sommige klanten kwamen al in beide winkels. Maar wellicht kennen ze ons ook van onze uitverkiezing tot Kleine Winkel van het

Jaar 2006/2007. Onze nominatie was destijds een grote verrassing en dat we uitverkozen werden nog meer. Wij voelden ons daardoor helemaal vereerd en gewaardeerd. Het waren dan ook heel lovende woorden die de jury voor ons had: 'origineel en verrassend, traditioneel en vernieuwend, en een unieke sfeer'. Op onze beurt vinden wij dat de verkiezing heel goed georganiseerd werd en wordt door Winkelstad Alphen.”

## OVER TOEKOMSTPLANNEN

**Wat kunnen we nog van Simon en Ineke Burgerhout verwachten?**

Simon: „Door die ruim dertig jaar aan de Van Nesstraat hebben we hele gezinnen zien opgroeien en een persoonlijke band met hen gekregen. We hopen dat de vaste klanten - sommigen zijn al negentig jaar - ons eens opzoeken in de Julianastraat.”

Ineke: „En voor wie die afstand toch te ver blijkt, willen wij na een telefoontje de boodschappen wel aan huis brengen.”

**Naam:** Simon Burgerhout en Ineke Burgerhout-Oostdam

**Geboortedatum:** Simon is geboren op 26 juni 1948 en Ineke?

**Geboorteplaats:** Simon komt uit Katwijk aan Zee, Ineke uit Leiden

**Beroep:** allebei drogist en eigenaar van De Hazelaar

**Relatie:** 36 jaar getrouwd

**Kinderen:** 1 zoon, 2 dochters, eerste kleinkind op komst

**Hobby's:** Simon golft graag 's morgens vroeg, Ineke houdt van lange stukken wandelen en fietsen