

# MARCO EN EDWARD LAROS: „WAT WIJ MET KINDEREN HEBBEN? ZIJ HEBBEN IETS MET ÓNS!”

**ALPHEN - ZO'N VIJF JAAR HEBBEN MARCO EN EDWARD LAROS - NAAST DE BEZIGHEDEN VOOR HUN BEDRIJF BLUE BROTHERS ENTERTAINMENT (TEGENWOORDIG ZP-EVENTS) - CONTINU GEWERKT AAN DE REALISATIE VAN EEN KINDERSPEELPARADIJS. AFGELOPEN SCHRIKKELDAG WAS HET DAN ZOVER DAT DE EERSTE PAAL ERVAN GESLAGEN WERD, BIJ DE DAGCAMPING OP RECREATIETERREIN ZEGERSLOOT-ZUID. NAAR VERWACHTING ZAL ZEGERPLAZA ROND DE HERFSTVAKANTIE Z'N DEUREN OPENEN, IN EERSTE INSTANTIE ALLEEN OVERDEKT. AAN 'OUTDOOR' IDEEËN ECHTER GEEN GEBREK BIJ GEBROEDERS LAROS.**

Door Jolanda van Luinen

## OVER HET CONCEPT

**Twee broers die samen een kinderspeelparadijs opzetten. Hoe kom je erop?**

Marco: „Edward en ik werken al heel lang samen. Dat stamt nog uit de tijd dat we met onze vader bij het KPN depot in Alphen zaten. Later werkten m'n broer en ik samen bij Primafoon, hoewel onze baas eigenlijk tegen familiebanden binnen het bedrijf was. In de praktijk is het nooit een probleem gebleken, want wij maken geen ruzie, maar vullen elkaar juist heel goed aan. Dat merk je ook in ons bedrijf Blue Brothers Entertainment, waarbij ik zing en Edward al het werk eromheen regelt.”

„Meestal als kinderen met hun ouders meegaan naar een etentje of evenement, zijn ze het gauw zat. Echter niet bij onze optredens. Dan willen ze Edwards mengpaneel bedienen en mijn bladmuziek omslaan. Als je goed aangeeft wat kinderen wel en niet mogen doen, vermaken zij zich zo'n avond prima. Het is dus niet eens zozeer dat wij iets met andermans kinderen hebben; zij hebben iets met óns! Met dit gegeven moest iets te doen zijn, vonden we. In eerste instantie dachten wij aan een lunchroom met een kinderspeelhoek. Onze zakelijk adviseur zei echter direct dat we het veel groter moesten zien. Zo kwamen we op een kinderspeelparadijs met een sport- en spelactiviteitencentrum. Om dit plan verder uit te werken, zegden we onze baan in loondienst op.”

Edward: „Wat meespeelde bij het bedenken van dit plan, is dat wij in onze jeugd gewend waren om te spelen en te bewegen. Meer dan de jongeren van nu, al was het bij ons wel extreem. Van 's morgens tot 's avonds waren we buiten in de polder. Ik dronk zelfs water uit de sloot.”

„Als het overdekte speelparadijs annex activiteitencentrum goed loopt, gaan we ons ook richten op buitensporten en bedrijfsbijeenkomsten met teambuilding. Te denken valt aan een jaarlijkse beach-soccer en volleybal competitie, zeskamp, survivalbaan of een rit op de fiets.

Ook zijn er plannen voor samenwerking met de pannenkoekboerderij, de kaasboerderij en theetuin. Leuk voor een kinderverjaardag of schooluitje. Daarnaast willen we in samenspraak



Edward (links) en Marco Laros gaan helemaal voor 'hun' speelparadijs.

Foto: Wil Kokelaar

met de middelbare scholen activiteiten ontwikkelen. Kortom, we hebben nog ideeën genoeg.”

## OVER DE BROEDERBAND

**Is het een voordeel of juist een risico om met een familielid zo'n groot project op te zetten?**

Edward: „Kennelijk ziet men het als een risico, want zelfs onze zakelijk adviseur heeft ons helemaal gescreend of wij dit wel samen aan zouden kunnen. Volgens ons hebben echter vrienden, echtparen of 'gewone' compagnons veel meer kans op onderlinge conflicten dan wij twee, want wij vullen elkaar inderdaad goed aan. Marco is rustig, evenwichtig en realistisch. Iemand die mij zonnig afremt en op wie ik blind kan vertrouwen. Als men mij op zakelijk gebied iets vraagt, overleg ik altijd eerst met hem voordat ik antwoord geef.”

Marco: „En Edward is gedreven, punctueel - soms té - en sociaal. Toch kan hij goed zijn grenzen bepalen; ik geef iemand algauw nog een kans. Dan verklaart Ed mij voor gek. Mensen zeggen wel eens dat ze geen hoogte van mij krijgen, maar daar ben ik me niet van bewust. Toch kan het een goede eigenschap zijn om niet altijd het achterste van je tong te laten zien. Edward bijvoorbeeld, zegt stevast eerlijk wat hij denkt. Zakelijk gezien is dat niet altijd handig. En hij is eigenwijs, in die zin dat hij met iets doorgaat totdat het echt niet meer kan. Ook op zondag - na een optreden de avond ervoor - is hij druk met het werk, terwijl ik uitstel wat tot maandag kan wachten.”

Edward: „Als het voor jezelf is, vind ik het niet erg om op zondag bezig te zijn. In onze KPN-tijd was ik ook altijd druk met leuke dingen organiseren. Maar daar kreeg je er niets voor terug; eerder nog gingen anderen ermee pron-

ken. Waar we hetzelfde in zijn? Geld interesseert ons niet. Zolang we maar de rekeningen kunnen betalen, gaat het voor ons goed. Belangrijker vinden we te doen wat we graag willen.”

## OVER FAMILIE

**Julie kinderen hebben de eerste paal geslagen. Wat vinden zij van Zegerplaza?**

Marco: „Mijn oudste zoon Nicky doet nu ervaring op in de Alphense horeca en komt straks bij ons in Zegerplaza werken. Hij wil daar leuke activiteiten organiseren - ook hij heeft steeds ahang van kinderen - en daarnaast wordt hij op den duur verantwoordelijk voor de horecatak. Zijn vriendin is bezig met een pedagogische opleiding, dus dat komt goed uit.”

Edward: „Mijn vrouw staat volledig achter Zegerplaza en zal er vaak te vinden zijn. Gelukkig maar, want als je partner je niet steunt, red je zo'n groot project niet. Judith gaat voornamelijk de interieurinrichting en de decoraties verzorgen, daar is zij echt een specialist in. Het plan is dat onze dochter dan tussen de middag bij ons in Zegerplaza komt eten, even lekker speelt en dan weer naar school gaat.”

Marco: „Wij zijn sowieso echte familiemensen. Ooit willen we met onze twee gezinnen en moeder ergens op een boerderij gaan wonen. Aan de rand van Alphen, in het noorden van het land of misschien wel in Australië. Dan zorgen we voor haar, zoals zij voor ons gezorgd heeft. Evengoed komen we nu veel bij elkaar, want ze past altijd op haar jongste kleinkinderen.”

## OVER IETS GUNNEN

**'Als je wint, heb je vrienden', zongen Herman Brood en Henny Vrieten ooit. Herkenbaar?**

Edward: „Het is eerder andersom. Overdag zien mensen me wel eens lopen of ergens koffiedrinken. Dan hoor je ze denken: 'Wat doet die man de hele dag? Die kan nooit druk zijn.' Maar zij zien niet dat wij van 's avonds tot in de kleine uurtjes optreden. Ik denk dat het jaloezie is.”

Marco: „Als iets niet lukt dan zeggen ze: 'We gunnen het je zo. Kan ik ergens mee helpen?' Totdat blijkt dat het wél goed gaat, dan remmen ze je af met verhalen zoals: 'Kijk maar uit met dat personeel'. Het zal wel de kift zijn. Tegenwoordig gaan we meer om met gelijkgestemde zielen; mensen aan wie we niets hoeven uit te leggen. Zo is het in onze kring helemaal geaccepteerd dat we nooit in een pak met stropdas lopen. We gaan ook gerust naar de bank en businessclub in onze gewone kleren.”

Edward: „Bij de voetbal denken ze wel eens dat we geld zat hebben” (lacht) „We zijn inderdaad miljonair, in de min.”

Marco: „In de muziekwereld roepen ze regelmatig joviaal naar me: 'Hé, ik ken jou'. En dan zou ik niet weten wie het is. Zoiets moet je dan tactvol weten te brengen.”

Edward: „Want voor je het weet, vinden ze je verwaand. Net zoals ze van profvoetballers vinden, die na twintig dezelfde interviewvragen niet meer enthousiast antwoorden. Aan de andere

kant: zij hebben geleerd met de media om te gaan, wij niet. En zo sluipen er wel eens foutjes in krantenartikelen. Zoals die keer dat ik had verteld dat we de entreeprijzen nog moesten uitrekenen. Die journalist vroeg toen wat gemiddeld de toegangsprijzen zijn bij een Nederlands kinderspeelparadijs. Stond prompt in de krant dat dit ónze prijzen waren, terwijl wij ze nog moesten bepalen.”

## OVER TOEKOMSTPLANNEN

**Wat kunnen we nog van Marco en Edward Laros verwachten?**

Edward: „In harmonie blijven leven en werken, met in ons achterhoofd dat gezondheid belangrijker is dan geld.”

Marco: „Onze vader - hij is twaalf jaar geleden overleden - heeft in 1986 een grote reünie van muziekbandjes uit de jaren '60 georganiseerd. In een radio-interview hierover heeft hij gezegd dat er heus vaker zoiets georganiseerd mag gaan worden, maar dan in de openlucht bij 'het meer'. Daarmee bedoelde hij de Zegerplas. Nog voordat wij dat interview hadden gehoord, wilden wij dit ook gaan doen. Het is alsof onze vader aanvoelde dat wij ooit op die plek een activiteitencentrum zouden gaan bouwen. Ik ben niet bijgelovig, maar weet intussen wel dat er meer is tussen hemel en aarde.”

**Naam:** Marco Laros  
**Geboortedatum:** 9 juli 1966  
**Geboorteplaats:** Alphen a/d Rijn  
**Beroep:** zanger/entertainer (Blue Brothers), mede-eigenaar van Zegerplaza  
**Relatie:** single  
**Kinderen:** 2 zonen (19 en 16) en 1 dochter (11)  
**Hobby:** paardrijden

**Naam:** Edward Laros  
**Geboortedatum:** 25 mei 1970  
**Geboorteplaats:** Alphen a/d Rijn  
**Beroep:** andere helft van Blue Brothers Entertainment, mede-eigenaar van Zegerplaza  
**Relatie:** getrouwd met Judith Overdijk (41)  
**Kinderen:** 1 dochter (6)  
**Hobby:** voetballen