

# ELLEN VAN GEMERT: 'IK BEN AL MAANDEN BEZIG MET SPONSORACTIES'

**ZOLANG ALS ZE ZICH KAN HERINNEREN, VOELT ELLEN VAN GEMERT ZICH VERBONDEN MET AFRIKA. DAAROM ZOCHT ZE REGELMATIG OP INTERNET NAAR EEN MANIER OM DE KANSARME BEVOLKING TE HELPEN. ADOPTIE BLEEK GEEN OPTIE, VANWEGE HAAR LEEFTIJD. VOOR VRIJWILLIGERSWERK BEN JE ECHTER NIET GAUW TE OUD. ZODOENDE GAAT ZE BINNENKORT MET EEN VRIENDIN EEN MAAND NAAR DURBAN, OM TE HELPEN IN EEN KINDEROPVANGHUIS. MOMENTEEL ZIJN DE ALPHENSE AFRIKA-GANGERS DRUK MET ALLERLEI SPONSORACTIES.**

Door Jolanda van Luinen

## OVER ENTHOUSIASME

**Wat heb jij met Afrika en waar komt dat vandaan?**

„Ik ben al heel lang met Afrika bezig. Dat werelddeel trekt me, ook al ben ik er nooit geweest. Misschien iets uit een vorig leven? Al jaren zoek ik een manier om me voor Afrika in te zetten. Een kindje adopteren lukte niet, omdat je daarvoor niet ouder dan 48 jaar mag zijn. Een maand vrijwilliger worden bij Afrikaanse projecten van stichting Be More, wel. Alleen heb ik erg lang getwijfeld. Tenslotte wonen nog drie van onze vier kinderen thuis. Gerard heeft me ervan overtuigd dat dit echt wel ging lukken en dat ik het gewoon moest doen. Dus heb ik de knoop doorgehakt. Mijn vriendin Ellen Haasjes werd door mijn enthousiasme aangestoken en wilde mee. Ook haar man en vier kinderen reageerden positief.”

„Isaiah 54 was het enige project waar ze nog twee vrijwilligers konden plaatsen. Cruciaal, want Ellen en ik wilden dit samen doen. Wij kennen elkaar via de basisschool van onze zonen en het vrijwilligerswerk dat wij samen voor de peuterspeelzaal hebben gedaan.”

„Het project Isaiah 54, een crisisopvang voor verlaten en misbruikte kinderen, raakte ons enorm. Het is twintig jaar geleden opgezet door een blank Afrikaans stel. De vrouw is er fulltime mee bezig, haar man in de avonden en het weekend. Zij heeft één dochter en samen hebben ze vier geadopteerde en veertien opvangkinderen, van pasgeborenen tot tieners. De kinderen worden door de politie bij het echtpaar gebracht en, als het goed is, na verloop van tijd ondergebracht bij hun eigen familie of een pleeggezin. In sommige gevallen lukt dat niet. Die kinderen blijven dan bij Isaiah. In het opvanghuis werkt één vaste vrijwilliger: een Zulu vrouw met zelf ook twee - geadopteerde - kinderen. Daarnaast werken er continu vier vrijwilligers, steeds minimaal een maand. Naast dit opvanghuis is er begonnen met opvang van zwangere meisjes. Meisjes die vaak de tienerleeftijd nog niet ontgroeid zijn en ongewenst zwanger zijn geworden. Zij worden vaak verstoten door hun familie en kunnen nergens heen. Hier wordt hun alles verteld over de zwangerschap, de bevalling en wordt hun geleerd hoe ze hun kindje moeten verzorgen en vinden ze eigenlijk een veilige haven. Daarnaast is ook een opvanghuis voor mishandelde vrouwen en hun kinderen.”



De voorbereidingen van Ellen van Gemert op haar verblijf in Durban - Afrika - zijn te volgen via haar weblog [www.ellenvangemert.helptmee.nl](http://www.ellenvangemert.helptmee.nl).

Foto: Wil Kokelaar

## SPONSORACTIE

In Alfred's Diner is woensdag 25 maart een Zuid Afrikaanse Wijn & Spijsavond. Er komt een wijnboer uit Zuid-Afrika. Op zijn wijnen wordt het 5-gangenmenu afgestemd, in plaats van andersom. Er is muziek van een duo met harp en fluit.

Danny en Bart, eigenaren van Alfred's Diner, en Martijn van Wijnkoperij Fine Fleur, werken die avond tegen kostprijs. Alles wat extra binnenkomt gaat naar het project.

De kosten bedragen 75 euro per stoel. Reserveren kan via tel. 0172 425757.

## Wat ga je in het opvanghuis precies doen?

„Kinderen aandacht geven, helpen bij het eten en met het huiswerk maken. Verder het naar school brengen en halen van de oudere kinderen. De kleintjes blijven de hele dag bij Isaiah. Overdag helpen we in het huishouden en één keer per week koken de vrijwilligers voor het hele opvanghuis. 's Avonds doen we de kleintjes in bad, lezen we ze voor en brengen we ze naar bed. Heel veel bedjes in een heel klein huisje. Ellen en ik hebben samen een kamer in het vrijwilligershuis dat naast Isaiah ligt. Wij dragen bij voor ons deel van de huurprijs en moeten ons eten zelf regelen. Zondags gaan ze met de kinderen naar de kerk. De mensen zijn daar heel gelovig. Gelukkig krijgt het opvanghuis vanuit hun kerkelijke kring ook veel steun. We willen leuke activiteiten ondernemen met de kinderen. Een dagje naar het strand, een dierenpark of iets dergelijks”

„Het zal daar niet alleen leuk zijn, daar-

om wordt geadviseerd in de weekenden tijd voor onszelf in te plannen, om wat afstand te kunnen nemen. Wij willen dan eens naar een Zulu-stam, om de achtergrond van 'onze' kindjes te leren kennen of een township bezoeken. Dat laatste onder begeleiding, want alleen kan en mag je daar echt niet heen. Wat we al wel weten is dat vrouwenmishandeling en apartheid daar nog 'normaal' is, en aids- en inentingsvoorlichting hard nodig. 80 procent van de mensen is hiv-positief. Ik heb ervoor getekend dat ik bekend ben met deze problematiek en dat ik weet hoe ik hiv-besmetting kan voorkomen. Binnenkort is er een trainingsdag in Nijmegen, waar we een buddy krijgen toegewezen die alle 'ins and outs' kent. Ooit hoop ik zelf een buddy te worden.”

## OVER VOORBEREIDINGEN

### Wat is er voor nodig voor een maand in Afrika?

„Nadat we waren aangenomen voor het project, hebben we direct de tickets geregeld. Je betaalt zelf je reis, verblijf, inentingen en de speciale reisverzekering voor vrijwilligers. Het is niet verplicht om geld mee te nemen voor financiële ondersteuning van het project, maar dat doen wij wel.”

„De voertaal rond Durban is Engels. Toch ben ik ook bezig met Zulu leren, via een cd-rom. De kleintjes in het opvanghuis kennen nog geen Engels, dus voor hen wil ik de taal een beetje kunnen spreken. Begrippen leren als 'lief' en 'ga je mee eten?' vind ik belangrijk. Met Gerard kom ik wel eens op internationale boekenbeurzen om zijn kinderboeken te promoten. Daar kwam ik laatst een handig boekje tegen over de ontwikkeling bij kinderen, in het Engels en het Zulu, wat ik direct heb

besteld. Op een van die boekenbeurzen raakte ik in gesprek met schrijfster Mylo Freeman, van het boek 'Prinses Arabella is jarig'. Bij die boeken waren prinsessenpoppen gemaakt, waarvan zij er dertig voor mij had die op details waren afgekeurd. Deze worden in april - samen met een pallet Engelse kinderboeken van Gerards uitgeverij Clavis - kosteloos naar Afrika verscheept. Die ga ik straks uitdelen bij veertien verschillende projecten. Zo hebben veel kinderen er plezier van.”

### Naast goederen ben je ook bezig om geld in te zamelen, toch?

„Inderdaad, want daar doen ze goede dingen mee. Zo kon een meisje van zes jaar niet lopen vanwege haar klompvoetjes. Die waren zo gegroeid door mishandelingen. Een vrijwilliger die in november daar was, heeft met sponsorgeld de operatie geregeld. Uiteindelijk voelde de chirurg zich zo begaan met het kind, dat hij niets heeft berekend. Dat geld is toen gebruikt voor de revalidatie en aangepaste schoenen. Alle kinderen in dat huis zijn wel geestelijk en of lichamelijk verwaarloosd. Om hun een beter leven te geven, is geld nodig. Ook voor materiële zaken, zoals het opknappen van de badkamer en keuken.”

„Met het organiseren van sponsoracties ben ik al maanden bezig en niet alleen in Alphen. Mijn schoonfamilie woont namelijk in Weesp. Mijn schoonzusje is daar ouderling in de kerk en zij heeft het voor elkaar gekregen dat mijn project werd voorgedragen voor de adventcollectes. Eind november heb ik toen in de kerk, voor 600 man publiek, een presentatie gehouden over het opvanghuis en hoe sponsorgeld besteed gaat worden. Hoewel ik verder niemand ken in

Weesp en ik er niet voor mezelf stond, ging mijn hart toch flink tekeer. Na de dienst was er gezamenlijke koffie en toen heb ik hier en daar nog wat toelichting gegeven. De collectes leverden een mooi bedrag op, wat de diaconie ruim naar boven heeft afgerond.”

„Ook de Alphense acties verlopen voorspoedig. Hiervoor mag ik reclame maken bij 'onze' paardenvereniging en hockeyclub. Op 8 maart doet Gerard met twee buurmannen mee aan de '20 van Alphen'. We hebben er een sponsorloop van gemaakt, waarvoor ik zelf de shirts heb bedrukt. En op 25 maart houden we bij Alfred's Diner een 'Zuid Afrikaanse Wijn & Spijsavond' voor ons goede doel. Die avond wil ik een korte uitleg geven over Isaiah 54. Zulke acties vind ik onwijs leuk om te doen en het geeft een enorm goed gevoel dat zoveel mensen er open voor staan.”

## OVER TOEKOMSTPLANNEN

### Wat kunnen we nog van Ellen van Gemert verwachten?

„Ik hoop nog heel lang te werken bij de Doe Een Wens Stichting en heel lang vrijwilligerswerk te doen in Afrika.”

**Naam:** Ellen van Gemert-Binnenkamp

**Geboortedatum:** 3 november 1958

**Geboorteplaats:** Alphen

**Beroep:** secretaresse bij de Doe Een Wens Stichting

**Relatie:** getrouwd met Gerard van Gemert

**Kinderen:** 3 meiden en 1 jongen

**Hobby's:** vrijwilligerswerk doen, lezen, koken, uit eten gaan, sporten van onze kinderen volgen, vreemde culturen