

JAN VERDUIJN: 'ALS KERKELIJK JEUGDWERKER KAN IK EINDELIJK HELEMAAL MEZELF ZIJN'

DAT HIJ OOIET EEN VAN ALPHENS EERSTE KERKELIJK JEUGDWERKERS ZOU WORDEN, HAD JAN VERDUIJN IN ZIJN EIGEN TIENERTIJD NIET KUNNEN BEDIENKEN. AL WAS HET MAAR OMDAT HIJ TIJDENS DEZE 'OPSTANDIGE' PERIODE ZELF HELEMAAL NIET IN DE KERK KWAM. HET STUDENTENLEVEN BRACHT DE OMSLAG. WAT JAN DAARIN MISTE, VOND HIJ BIJ GOD.

UITEINDELIJK WERD ZIJN GELOOFSBELEVING EEN LEVENSWIJZE. OP ALLERLEI GEBIED JONGEREN VAN DE PROTESTANTSE LICHTKRING EN MARANATHAKERK BEGELEIDEN, PAST DAAR WONDERWEL IN.

Door Jolanda van Luinen

OVER DE PERFECTE BAAN

Hoe kom je als woonachtig Haarlemmer eigenlijk in Alphen terecht?

„Kerkelijk jeugdwerk is geen fulltimebaan. Meestal ligt het aantal beschikbare uren tussen de 8 en 16 per week. Ik wilde graag meer uren draaien en in Alphen kon dat. Op 1 december vorig jaar ging ik aan de slag voor 28 uur per week: 20 bij de Lichtkring en 8 bij de Maranathakerk. Dit is perfect te combineren met mijn post-hbo Bijbelstudie in Zeist. Ik ben dus wel gewend om wat verder te reizen.”

OVER ERBIJ BETREKKEN

Wat houdt 'kerkelijk jeugdwerker' eigenlijk in?

„De functie heet inderdaad kerkelijk jeugdwerker, maar doordat de Maranathakerk kleiner en vergrijsder is dan de Lichtkring, zijn het in feite twee verschillende banen. Dat maakt mijn werk veelzijdig en afwisselend. Ik vind het leuk dat ik op die manier veel mensen leer kennen.”

„Bij de Lichtkring - waar ik de meeste tijd doorbreng - komen veel jonge gezinnen. Mijn doelgroep zijn de jongeren van 12 tot 20 jaar. Voor hen worden bijna dagelijks activiteiten georganiseerd, waarbij ik ondersteuning bied. Ook denk ik mee over nieuwe insteken om de jeugd meer bij de kerk te betrekken. Zo speelde ik op kerstochtend met een band, die bestond uit twaalf tieners in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Nu wordt er wel vaker muziek gemaakt tijdens een eredienst, maar deze structuur was nieuw. Zoals verwacht waren de uitvoering en de reacties daarop ontzettend goed. Alle tieners houden immers van muziek; het maakt een wezenlijk deel uit van hun beleveniswereld. Als je muziek omarmt in je kerk, kun je jongeren aan je binden en hen stimuleren hun gaven in te zetten. Tieners en jongeren helpen hun talenten te ontdekken, vind ik een van de leukste dingen aan mijn baan. Daarbij valt het me op dat deze nieuwe generatie anders in de wereld staat dan de vorige. Ze zijn meer onderzoekend. Als ze iets niet kunnen of weten, gebruiken ze nieuwe media om daar wat aan te doen. Wat ze tegenwoordig allemaal kunnen met filmpjes monteren en dergelijke, dat vind ik mooi.”



Gitaar spelen en zingen doet Jan Verduijn bijna zijn hele leven. Jongeren helpen hun eigen talenten te ontdekken, vindt hij bijzonder leuk aan zijn nieuwe baan. Foto: Wil Kokelaar

Waarom wilde je zo graag jongerenwerker worden bij een kerkelijke gemeente?

„Zelf was ik ooit een hangjongere, in die zin dat ik 'hing' en skatete met een groepje. In tegenstelling tot wat wel eens gedacht wordt, haalden wij - net zoals de meeste hangjongeren - geen roggigheid uit. Wel kwamen we regelmatig in jongerencentra. Ik vond het er zo leuk, dat ik jongerenwerker wilde worden bij een welzijnsorganisatie. Niet bij een kerkelijke gemeente, want naar de kerk ging ik als 17-jarige niet meer. Dus heb ik eerst mbo Sociaal Cultureel Werk bij het ID College gedaan en daarna hbo Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool van Amsterdam.”

„Waarom ik jarenlang niet kerks was? Tot mijn 14de ging ik nog wekelijks met ons gezin naar de Hervormde Kerk. Hier werd dragende orgelmuziek gespeeld en de oude Bijbelversie gebruikt. Opeens kon het me niet meer boeien, omdat ik van de preken niets begreep. Opstandig als ik in die tijd was, ging ik er niet meer heen. Het keerpunt kwam vijf jaar later, toen ik op kamers woonde. Ik had een druk leven met m'n studie, vrienden en feestjes. En hoewel ik gelukkig was, miste ik toch iets. Dat was het begin van een zoektocht, die uiteindelijk uitkwam bij God. Vervolgens ging ik op zoek naar een kerkelijke gemeente die bij me paste. Ik heb in die tijd aardig wat kerken en conferenties bezocht om mijn vragen beantwoord te krijgen. Tijdens mijn studie kwam ik in contact met Jobke - we deden allebei CMV en woonden in het zelfde studentenhuus - en haar kerk. Daar kreeg ik snel antwoord op mijn vragen. De eerste keer dat ik met Jobke en haar ouders mee-

ging naar die kerk, had deze zo'n 100 leden. Nu zijn dat er al 500. Net zoals de Lichtkring, heeft die kerk een grote groei doorgemaakt en ik ben er in mee gegroeid. Ik heb catechisatielessen gevolgd en heb belijdenis gedaan. Er zijn heus verschillen tussen de kerk waar Jobke en ik heengaan en die waar ik werk, maar het zijn juist de verschillen die je verrijken. Zo kun je van elkaar leren in plaats van een geloofstrijd aan te gaan.”

„Na mijn studie heb ik met vrijwilligers anderhalf jaar een jongerencentrum gerund in Hoofddorp, waarbij ik de bezoekers in contact bracht met muziek, kunst en cultuur. Inmiddels was mijn geloofsbeleving m'n levenswijze geworden. Ik was er vol van en wilde dat graag overbrengen op de jongeren. In een leidinggevende rol is het echter niet de bedoeling dat je volop gaat evangeliseren. Wel liet ik doorschemeren dat ik een christen ben, maar daar hield het wel mee op. Dat ik die kant van mezelf niet echt kon laten zien, voelde als een beperking. Omdat ik veel vrije tijd besteedde aan sport, muziek en het evangelie, bedacht ik van die hobby's mijn werk te maken. Dus ontwikkel ik me momenteel via een deeltijdstudie op Bijbelschool De Wittenberg door naar het christelijke jongerenwerk. Ik ben nu bezig met de laatste anderhalf jaar. Hierin doorloop ik verschillende modules, die naadloos aansluiten op mijn werk.”

OVER GEHEIMHOUDING

Hoe verliep de kennismaking met 'jouw' kerkelijke gemeente in Alphen?

„Op 30 november werd ik in de eredienst geïnstalleerd. Ik heb toen gitaar gespeeld en daarbij een lied gezongen,

waarin ik aangaf mijn best te gaan doen; ook bij het begeleiden van de circa acht jeugdpastorale medewerkers en de vele verschillende jeugdteams. Ik heb een belofte van geheimhouding afgelegd, omdat ik in mijn functie vertrouwenspersoon ben voor de jongeren en hun ouders. Ik wil gezinnen helpen sterk te worden, bijvoorbeeld door avonden te organiseren over geloofsopvoeding. Als er maatschappelijke problemen spelen, probeer ik die met hen op te vangen. Voor de meest uiteenlopende dingen kunnen ze bij me terecht. Als kerkelijke gemeente moet je immers voor elkaar zorgen.”

„Toen ik uit Hoofddorp wegging, heb ik gezegd dat mijn mobiele nummer niet zou wijzigen. Wie mij nodig heeft - en dat geldt nu ook voor Alphen - kan mij altijd bellen, ook buiten de afgesproken werktijden. Af en toe word ik inderdaad gebeld als ik vrij ben, maar er wordt geen misbruik van gemaakt. Jobke snapt het als ik thuis gebeld word voor het werk, want ook zij is jongerenwerker. Geen kerkelijke, maar werkzaam in een volksbuurt in Haarlem. Het is fijn dat we met elkaar over het werk kunnen praten, ook al hebben we een compleet verschillende aanpak. Zij is een lieve meid, die goed nadenkt over de gevoelens van mensen; ik werk meer beleidsmatig. Het is fijn dat we thuis een uitlaatklep aan elkaar hebben, mochten we iets van het werk niet uit ons hoofd kunnen zetten.”

OVER VERLOOP

Worden jongerenwerkers eigenlijk nog steeds gezien als 'geitenwolvensokkentypes'?

„Men denkt vaak dat wie makkelijk met jongeren kan praten, zo jongerenwerker kan worden. Maar dat is natuurlijk

niet zo. Net zoals sommige andere beroepen, moeten jongerenwerkers ook kennis hebben van bijvoorbeeld sociologie, pedagogiek en maatschappelijke vraagstukken. Maar even belangrijk is natuurlijk de praktijkervaring. Heel vaak hebben veel mensen niet echt een beeld van wat jongerenwerkers doen. Daardoor heeft de baan niet veel status, terwijl de werkdruk hoog is. Het verloop onder jongerenwerkers is vrij groot. Dat is jammer, want dat doet de opbouw van vertrouwensbanden geen goed. Soms heb je pas na een jaar goed contact met een groep. Jouw opvolger kan dan wel direct verder met de feitjes, maar een band zal er niet gelijk zijn.”

„Het 'gewone' jongerenwerk zou ik niet tot mijn 50ste kunnen doen, maar in het kerkelijke werk is dat anders. Dat komt omdat je iets wezenlijks gemeen hebt met elkaar, namelijk je geloof en de kerk. Dit fundament geeft rust en structuur, omdat we werken met de woorden uit de bijbel. En die veranderen nooit.”

OVER TOEKOMSTPLANNEN

Wat kunnen we nog van Jan Verduijn verwachten?

„Met de toekomst houd ik me helemaal niet bezig. Zo zou ik vorig jaar bijvoorbeeld nooit gedacht hebben dat ik nu kerkelijk jeugdwerker zou zijn.”

Naam: Jan Verduijn
Geboortedatum: 3 mei 1982
Geboorteplaats: Rijnsburg
Beroep: jongerenwerker
Relatie: getrouwd met Jobke Thesing (25)
Kinderen: geen
Hobby's: gitaarspelen, zingen, lezen, sporten