

Het kan raar lopen. Hoewel Piet en Dicky Rijsdam niet op zoek waren naar een ander huis, zijn ze sinds een half jaar de bewoners van een nieuwbouwapartement met weids uitzicht over Alphen aan den Rijn. En toen Piet met zoon Tom op oudejaarsdag vuurwerk ging kopen, reden ze langs een keukenzaak die ze nog niet kenden.

“Dus wij naar binnen bij UwKeukenAdviseur met de vraag: ‘Als we hier twee keukens kopen, hoeveel korting krijgen we dan?’ Mijn zoon was namelijk ook in dat appartementencomplex gaan wonen. Het was half vijf ’s middags, dus we waren al verbaasd dat er evengoed nog een winkel open was zo laat op oudejaarsdag. Ik heb mijn vrouw gebeld om erbij te komen en uiteindelijk zijn we er tot half acht gebleven.”

Nostalgisch vanille

Trots laat Dicky Rijsdam het resultaat zien: een landelijke keuken in nostalgisch vanille. “Wij hebben hem zelf samengesteld uit al die voorbeelden van keukens die in de showroom stonden. Van de ene hebben we de deurtjes gekozen, van de andere de handgreepjes. Dat was even puzzelen, maar zo krijg je hem wel helemaal naar je zin. Gelukkig hebben mijn man en ik dezelfde smaak. Eenmaal thuis bleek dat we het keukenblok te breed hadden besteld, hij zou daardoor teveel in het woongedeelte uitkomen. Gelukkig kon dat nog veranderd worden. Nu hebben we hem om een hoekje geplaatst, dat breekt de ruimte.”

“We hebben klassieke kastjes uitgezocht met een reliëf in de deurtjes.



Trots laten Piet en Dicky Rijsdam het resultaat zien: een landelijke keuken in nostalgisch vanille.

Het past mooi bij het houten aanrechtblad.”

Schaduwtegels uit Spanje

Piet is bijzonder gecharmeerd van de achterwand, gemaakt van lichtgekleurde schaduwtegels uit Spanje. “Deze zijn strak tegen elkaar aanzet, want in Spanje voegen ze tegels nooit. Dat sprak ons wel aan, want wij komen graag in Marbella.”

Op keukengebied is Piets specialiteit patatbakken en vleesdraaien. Het overige kookwerk doet Dicky. “Het is dat het moet, maar koken is niet mijn hobby. Ik maak voornamelijk spaghetti, nasi of ik bak pannenkoeken. Dat vinden onze kinderen ook nog lekker.” Dat in de nieuwe keuken een vaatwasser zit, is een apart verhaal, vertelt het stel.

“In ons vorige huis hadden we er

Familie Rijsdam in nopjes over geleverde service

‘Al houd ik niet van koken, de keuken is mijn trots!’



Op keukengebied is Piets specialiteit patatbakken en vleesdraaien. Het overige kookwerk doet Dicky. “Het is dat het moet, maar koken is niet mijn hobby”, vertelt Dicky die overigens wel veel waarde hecht aan een mooie, stijlvolle keuken.

geen en moesten we gauw een aansluiting maken om het huis verkoopklaar te maken. Dat wilden we nu vóór zijn, vandaar die inbouwvaatwasser. Gek genoeg waren we al die tijd vergeten dat we er nu wél een hadden. Na zes weken maakte onze zoon ons erop attent toen hij ons samen zag afwassen. Tsja, dat waren we nu eenmaal dertig jaar zo gewend!”



De keuken van de familie Rijsdam is één met de rest van het interieur.